

Uittip: Lenteconcert van Oratoriumkoor EigenWijs Twente

Wie zijn jullie?

Tussen Enschede en Haaksbergen ligt aan de voet van de Usseleres het dorpje Usselo. In de kern bevindt zich een sfeervol kerkje, de Nederlands Hervormde Kerk. Hier komen elke maandagavond leden bijeen voor de repetities van een van de laagdrempelige en aansprekende Oratoriumkoren die Twente rijk is. Ofschoon EigenWijs haar domicilie in Enschede heeft komen er ook leden uit de regio Twente naar Usselo. In 2013 bestond het 45 leden tellende koor Oratorium EigenWijs Twente 15 jaar. Haar dirigent is Pierre Schuitemaker.



Wat gaan jullie doen?

In ons Lenteconcert van Oratoriumkoor EigenWijs Twente blikken wij nog even terug op de ernst van Pasen met het 'Gezang van tranen' (Lacrimosa) en het schitterende 'Ave verum' uit het Stabat Mater van Karl Jenkins, ook passend bij de Dodenherdenking van zondag. Ook zijn er delen te horen uit de Missa in D en het Te Deum van Antonin Dvorak, die het koor brengt als voorproefje van het 'grote' concert op 22 november.

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?

De vrouwelijke leden van EigenWijs laten als groep ook van zich horen. Zij gaan op de moderne toer en zingen een aantal lichtvoetige hollandse liederen van Annie MG Schmidt, bewerkt door Jetse Bremer.

Waarom moeten de mensen komen kijken?

Kom en laat u eens verrassen door het luisteren naar muziek van vroegere componisten en uit de hedendaagse tijd waarbij u gratis een kopje koffie of thee wordt geserveerd met iets eigengebakken lekkers er bij, aangeboden door onze gastvrije koorleden.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?

We geven het Lenteconcert op 3 mei. De toegangsprijs is € 12,-, in de voorverkoop € 10,-. Aanvangstijd: 19.30 uur in de kerk in Usselo.

En zingt u graag in een mooi en gezellig koor? Kom gerust eens vrijblijvend een repetitie bij ons bijwonen. We oefenen elke maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur in de Kerk te Usselo. De eerste vier repetities zijn gratis. Er zijn vast zangers (essen) die nog graag mooie Missen, Requiems of andere klassieke stukken willen blijven zingen. Bij EigenWijs kan dat ! U bent van Harte welkom.
Zie ook: [www. EigenWijstwente.nl](http://www.EigenWijstwente.nl).