

Kunst van Enschede

Deze week: Theresa Hochhard

De vragen:

Wat maak je?

Ik maak schilderijen.

Wat maakt jouw werk speciaal?

Vaak bestaan mijn schilderijen uit heel veel lagen. Op enkele plekken liggen zij boven elkaar zodat er een grote dichtheid ontstaat, terwijl op andere plekken maar een losse streepconstructie te zien is – of gewoon de eerste laag. Het resultaat is een soort kristalstructuur die de hele schilderij versplintert zodat je een tijdje nodig hebt om het geheel te kunnen vatten.

Waar kunnen we jouw kunst zien?

Op mijn website <http://theresahochhard.blogspot.com> en op een evenement in Leipzig, > 90% Spaß <, georganiseerd door een groep net afgestudeerde kunstenaars van de AKI. Het evenement gaat over “Spaß”, het Duitse woord voor plezier, lol, grap, pret, en over waar dit ophoud. Zie voor meer info mijn site.



Welke bekende kunstenaar bewonder jij?

Adrian Ghenie. Waarom? Nomen est omen >> De naam staat voor zich.

Wat betekent Enschede voor jou?

In Enschede kan ik niet eens naar de supermarkt zonder iemand te ontmoeten die ik ken. Voor een stad die niet zo groot is wonen er verbazend veel bijzondere mensen. Voor hun tolerantie, creativiteit, sensibilliteit en verhalen ben ik heel dankbaar :)

Deze rubriek wordt verzorgd door Cultuur in Enschede. Zie

www.cultuurinenschede.nl/projecten/kunst-van-enschede/